

Vandaag, de 27^{ste} oktober, was de excursie naar de Ganzenhoek (Wassenaar).

Ik hoorde het de hele nacht met bakken uit de hemel komen. Ook in de donkere ochtend was geregeld in het licht van de lantaarns regen te zien.

Wel gaan of niet gaan? Buienradar gaf aan dat het in Wassenaar beter weer zou zijn.

Bij de Wassenaarseslag sloten zich nog 2 vogelaars bij ons aan. De wandeling door bos en over duin was ondanks kleine buitjes prachtig. Jammer genoeg weinig vogels te zien maar wel te horen.

Bij de grote plas zagen we zelfs wat blauw door het wolkendek. Dat leverde meteen goed zicht op o.a een grote bonte specht, koperwieken in de bomen en doodaars op het water. We leefden weer helemaal op.

Het was van korte duur. Zo stond je nog door een telescoop te kijken en hoorde je een onbestemd geluid en ... wham ... een hagelbui. En niet zo maar wat kleine hagelsteentjes, nee, samen met onweergegrommel was het binnen no time gewoon wit op het pad. Wij stonden verscholen onder de bomen met paraplu's op en beschermden onze apparatuur.

Zeker een kwartier ondergingen we deze onverwachtse winterse verrassing en leek het maar niet te stoppen. Het uitzicht op de plas met in de verte de duinen die ook wit waren geworden vond ik prachtig. En ineens was het voorbij.

In het hotel bij de parkeerplaats werden de natte jassen uitgedaan en dronken we gezellig samen nog wat warmes.

Marja dank voor het bijhouden van het bescheiden lijstje met waarnemingen en je waardevolle kennis. Het maakt de wandeling een stuk leuker.

vink, roodborst, waterhoen, grote bonte specht, koolmees, goudhaan, pimpelmees, kramsvogel, ekster, aalscholver, spreeuw, staartmees, merel, dodaars, meerkoet, knobbelzwaan, koperwiek, zilvermeeuw.



Foto's: Hans Peters, Marja Pelle, Jacques de Betue