

## Excursie Eiland van Brienoord, 26 augustus 2017

De excursiecommissie is verheugd over het aantal leden dat op zaterdag 26 augustus meeding naar het Eiland van Brienoord. Leuk dat we met zijn zestien waren waaronder een 8-jarige kleindochter met verrekijker en vier nieuwe leden.

De meesten waren nog niet eerder in dit aparte stukje natuur geweest. Hoe vaak rijd je niet over de Brienoordbrug zonder te weten dat drie pijlers op het eilandje rusten en dat er een volkstuinencomplex staat. Afgezien van vogels zijn er ook Schotse Hooglanders te vinden. Voor veel meer informatie over het ontstaan en geschiedenis van dit eilandje zie Wikipedia.

Het begon al toen we de brug over kwamen en links de mooie skyline van Rotterdam zagen. Op de langgerekte basaltblokken hadden verschillende soorten watervogels een zonnig plaatsje gevonden. Aan de andere kant een grote vijver met een reiger, wat meerkoeten, wilde eenden en plots dook er ook nog een dodaars op. En als je daar dan toch staat ben je als excursiecommissie tevreden als in een flits een ijsvogel de vijver oversteekt. Een mooi begin.

We waren nog maar net aan de wandeling begonnen of een groene specht scheerde "lachend" over het water van de Maas.

In augustus is het nogal stil wat vogelgeluiden betreft maar het gekrijs van de halsbandparkieten was goed te horen. Onderweg kwamen we een echte Rotterdamse vrouw tegen die ons staande hield en vertelde van de koikarpers in de vijver die we net achter ons hadden gelaten.

De koffiepauze hielden we aan het water met zicht op de Brienoordburg boven ons hoofd. Schotse Hooglanders verderop gaven afleiding om het gemis van vogels te compenseren. Gelukkig kregen we een zwerm staartmezen en de grote bonte specht goed in beeld. Ook de apart gekleurde paddenstoelen en zwammen aan de bomen waren het fotograferen waard.

Els riep hardop wat ze aan vogelgeluiden hoorde en zo kwamen we toch nog op 40 waarnemingen.

Meestal gaan we na een wandeling meteen weg. Nu namen we plaats op de lange boomstam die langs de vijver lag. We werden getraakteerd op vechtende meerkoeten, spartelende karpers, duikende dodaars en de bonus van de dag was weer de ijsvogel die nu heen en weer vloog. Zijn prachtige kleuren waren in het zonlicht voor iedereen goed te zien. Hij bleef op een

rietstengel zitten en vloog met een visje in de bek naar het elektriciteitshuisje aan de korte zijde van de vijver. We wilden maar niet vertrekken. En met een bioloog in ons midden leerden we hoe watermunt en vlooienkruid eruit ziet dat voor onze neus groeide.

Fanny



Foto's Winfried /Fanny

Aalscholver, blauwe reiger, boomkruiper, dodaars, ekster, fuut, gaai, grauwe gans, groene specht, groenling, grote bonte specht, kleine mantelmeeuw, halsbandparkiet, holenduif, houtduif, huismus, ijsvogel, kauw, kieviet, knobbelzwaan, kokmeeuw, koolmees, krakeend, kuifeend, meerkoet, merel, oeverloper, pimpelmees, roodborst, spreeuw, staartmees, tjiftjaf, turkse tortel, vink, waterhoen, wilde eend, winterkoning, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwartkop.

Speciaal voor Wilma: koikarpers.



foto: greet