

Ledenexcursie Hellegatsplaten en Willemstad, 25 februari

Er lag bij het voorlopen een laag sneeuw en we werden geconfronteerd met de weerswaarschuwing code geel waardoor we het hebben afgeblazen. De week erop, tijdens de echte excursie, reden we op de snelweg meteen een dikke mist tegemoet die tot in de middag duurde waardoor we geen zicht hadden op het water. Soms had onze excursie iets weg van een kleine survivaltocht.

Met twee volle auto's waarin tien personen begonnen we aan wat we dachten een zonnige dag. De eerste stop was de verst gelegen vogelhut "De Zwartkopmeeuw" in Ooltgensplaat. Via een hoge stenen trap over de dijk namen we de eerste hindernis. Na een flinke opstap over een hek en liepen we het zeer drassige, kletsnatte gebied in naar de hut. Langs het van schrikdraad voorziene hek probeerden we de droogste stukken te belopen. Aan de andere kant van het hek liepen runderen en konikpaarden en een torenvalk begroette ons biddend in de lucht.

De twee houten klaphekken die daarna volgden stonden in het water zodat we, klimmend en schuivend zo droog mogelijk aan de andere kant probeerden te komen. Ook werden hier en daar grote takken neergelegd om een te grote plas water te overbruggen, vaak met hulp van de anderen.

In de hut, kijkend over het Volkerak is me de middelste zaagbek bijgebleven die met wat moeite door de telescopen te zien was. De weg terug werd weer een ware bootcamp.

De tweede hut die de nare naam Adolfgat heeft aan de Bosweg, was te bereiken via een tunneltje en twee opstappen in het weiland. Geen drassigheid maar wel een erg koude wind. Hier heb ik met Arno, Lia en Els in 2012 de zeearend gezien. Deze keer helaas niet. Ook op het eilandje voor de hut niets scharrelend langs de waterkant. Wel veel brandganzen en bergeenden.

Op weg naar de derde hut "De Kluut" miezerde het. Op het water stonden zelfs witte kopjes en er was weinig te zien zodat we niet lang bleven. Het werd tijd voor een sanitaire stop in het leuke vestingstadje Willemstad. Toevallig stond er een lange tafel in het volle restaurant voor ons klaar en konden we ons opwarmen. Onder het genot van soep en wat drinken namen we de waarnemingen door.

Daarna wandelden via leuke straatjes en een mooie protestantse kerk uit 1607 naar de vestingwal alwaar we van bovenaf in de slotgracht slobeenden zagen. Leuk dat er veel sneeuwkllokjes stonden. Op en langs de wal hingen veel vogelhuisjes en vleermuiskasten aan de bomen.

Bij de parkeerplaats besloten de mensen van een auto nog bij een vierde hut te gaan kijken en reed de andere terug naar Zoetermeer. Bij de vierde hut zijn nog wulpen en pijlstaarten gezien.



Foto's: Arno, Jacques en Fanny

Respect voor Piet die al de hekbeklimmingen goed heeft doorstaan en dank aan Robert die de 52 hieronder geschreven soorten heeft bijgehouden. 52 !!!

torenvalk, buizerd + een bijna witte buizerd, blauwe reiger, grote zilvreiger, tureluur, wulp, ekster, zwarte kraai, kauw, gaai, staartmees, pimpelmees, koolmees, merel, koperwiek, zanglijster, huismus, heggemus, vink, grote zaagbek, middelste zaagbek, slobeend, wintertaling, kuifeend, krakeend, wilde eend, bergeend, brilduiker, pijlstaart, aalscholver, waterhoen, meerkoet, roodborst, spreeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, stormmeeuw, kokmeeuw, knobbelzwaan, grote Canadese gans, nijlgans, brandgans, grauwe gans, fazant, grote bonte specht, dodaars, fuut, kievit, goudhaantje, houtduif, turkse tortel, winterkoning

Fanny