

## Sisyphus eiland

Op zaterdag 11 maart was weer een groepje opgetrommeld om het eiland bij de Blauwe brug in de Balij kaal te maken, dit voor de beste broedkansen voor kluut, scholekster en anderen. Kale grond bestaat eigenlijk nooit lang in dit gebied, dat eeuwenlang de beste grond had voor errepels en bieten. Dat was al eerder aangetoond bij twee oeverzwaluwwallen en een schelpenstrand op het vogeleiland Westerpark en ook bij de kwelplas bij de Noordhovense plas. Het is een Sisyphus klus, die steeds weer zal terugkomen. Maar de vogels hebben er dringend behoefte aan, dus rustig opnieuw beginnen.

Jan Peeraer had met Staats Bosbeheer geregeld dat er gereedschap, worteldoek en zand zou zijn. Maar er was ook een tweede groep vrijwilligers die de houtopstand ging snoeien, een klus die wij een paar jaar terug ook op ons hadden genomen, Dat liep in het begin nogal door elkaar, maar vond zijn goede loop. Een minuscuul roeibootje was beschikbaar, voor de werkers voldoende, maar het overvaren van het zand een heel karwei met vele etappen.

De toestand op het eiland was duidelijk anders, vorig jaar veel houtachtige begroeiing, nu veel zware wortelkluiten met wat groen. Geen woelmuizen dit jaar. Vorig jaar een flink aantal. Mijn hond, die toen nog leefde, mocht toen mee en ving een woelmuis en vrat die met smaak op. Slecht als steun aan de fauna, goed teken voor zijn oerinstincten.



Foto's Fanny Fekkes

Vanaf de wal werden de verrichtingen nauwlettend met kijker en camera gevolgd door een groepje VWZ leden. De bedoeling was slechts een deel van het eiland kaal te maken en dat met worteldoek en zand af te dekken. Het resultaat was een soort landingsbaan, met daaromheen een brede rand van de resterende vegetatie als windschut.

Dit jaar moeten we het succes goed volgen om voor volgend jaar weer betere plannen te maken. Het ultieme plan is natuurlijk kaal slaan en asfalteren, intussen zullen we aan minder drastische oplossingen weer veel plezier beleven.

Bob de Lange