

Ledenexcursie Zeeland 2014

Zaterdag 22 februari vertrokken we met een select gezelschap (11 personen) naar Zeeland om ganzen te kijken.

Fanny en Johan hadden besloten om niet mee te gaan, daardoor werd er naarstig gezocht naar een nieuw "slachtoffer" om een verslag te schrijven en de vogels te noteren. Het bleef even stil, dus sprak ik dapper de woorden: ik doe het wel. Thuis had ik tenslotte alle ganzensoorten al flink bestudeerd in het vogelboek.

Aangezien we duizenden aantallen zouden aantreffen, moest dat wel goed komen. Bovendien zat ik bij Jos en Marja in de auto, twee deskundigen bij uitstek.

Aangekomen bij de Kwade Hoek, die zijn naam eer aan deed, klommen we de dijk op. Er stond een straffe wind, de telescopen konden we beslist niet loslaten, maar gelukkig scheen er wel een vriendelijk zonnetje. De eerste vogels werden gespot en vlak voordat we besloten verder te gaan, liet een zeehond zich bewonderen.

Op een klein droog gevallen stukje hobbelde hij in het rond, enig!

Op naar de Koude Hoek. Daar konden we achter een vogelscherm staan en was het smullen geblazen. Vele soorten vogels in grote aantallen. Brandganzen, rotganzen, smienten, wintertalingen in overvloed. De roodhalsgans helaas niet ontdekt, want daar stond een bonus op. De appeltaart ging aan onze neus voorbij. Indrukwekkend voor mij was de grote groep wulpen die opvloog, prachtig!

De volgende stops waren op de Brouwersdam.



Foto's Kees Luijkx

Daar gingen de ervaren vogelaars uit hun dak. Zagen ze daar nou een kuifduiker, een alk, een zeekoetof was het nu toch een zwarte zee-eend of een ijseend.

De boeken werden erbij gehaald, de telescopen op scherp en de discussies levendig! Rode konen en genieten dus! Intussen bekeek ik de grote zilvermeeuw, die druk met een mossel in de weer was.

Vele malen kletterde die op de keien, voordat er een smakelijk hapje was op te peuzelen. Ook waren daar twee grijze zeehonden te zien, zo met het blote oog. Weer in de auto op weg voor een hapje en een drankje ...dachten we. Maar nee, Els en Kees zijn onverzadigbaar. Eerst nog even naar de plumpe toren, voordat het donker is. Ook hier werden we weer verrast. Een prachtig gebied met vele soorten vogels, die we nog niet gezien hadden, zoals een nonnetje, bontbekplevier en lepelaars. Ook liepen daar negen reeën rond. De mooie dag werd gezellig afgesloten in de Heerenkeet, restaurant in het Nationale Park de Oosterschelde.



Bedankt allemaal.

Wilma Noort

Waarnemingen:

grauwe gans, rietgans, brandgans, rotgans, Canadese gans, wilde eend, krakeend, slobbeend, bergeend, smient, wintertaling, kuifeend, middelste zaagbek, nonnetje, brilduiker, zwarte zee-eend, ijseend, fuut, kuifduiker, dodaars, aalscholver, blauwe reiger, grote zilvreiger, lepelaar, bruine kiekendief, buizerd, slechtvalk, torenvalk, meerkoet, waterhoen, kluut, grutto, scholekster, bontbekplevier, kievit, steenloper, paarse strandloper, zwarte ruiter, tureluur, wulp, watersnip, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, zeekoet, houtduif, holenduif, koperwiek, kramsvogel, ekster.