

Publieksexcursie 11 maart, Westerpark

Ja het is gelukt, de eerste tjiftjaf is gehoord!!!!



Foto Marcel van der Tol

Altijd leuk als Bob ter verwelkoming van de nieuwkomers het Westerpark aanprijst en even terug gaat in de geschiedenis naar de totstandkoming van het park. Vandaag gingen we op pad met achttien volwassenen, waarvan twaalf vogelaars, en één kind.

Daarbij boften we met eindelijk een echte lentedag: heerlijk weer met weinig wind en zagen we onderweg de cornioelje en het klein hoefblad in bloei staan.

We stonden al vlug stil bij de eerste kruising om de zingende rietgors te vinden, maar deze had zich goed verdekt opgesteld. Tussen het wachten en turen door bekeken we de grauwe ganzen en de vele eksters die in het gras zaten.

Onderweg zagen we een koppeltje roodborstjes, sijsjes, wat staartmezen, hoorden we het geluid van de groene specht en zagen we ook nog zanglijsters, wroetend in de aarde.

Eigenlijk was er nog tot zo ver niet heel veel te zien. Op het wensenlijstje van vandaag stond de appelvink, die door Kees en Els al eerder in het park gezien was. Helaas, dat is niet gelukt, maar we werden wel heel enthousiast toen Winfried de eerste tjiftjaf hoorde en we weten dat we ons nu kunnen gaan verheugen op alle terugkerende vogels.

Wat ook grote indruk maakte waren de zeven (je gelooft het niet!) buizerds die boven onze hoofden cirkelden. Eén kwam zó laag boven de bomen (en ging er zelfs even in zitten), dat we het "gemiauw" goed konden horen. Ook het baltsgedrag (dank aan Winfried voor de uitleg) was goed waar te nemen.



Foto Simon Post en kees en Els Luijckx

Bij het vogeleiland ontdekten we drie ganzen met een groene halsband om. Kees vroeg zich af of de ganzen met halsband misschien hierdoor geen partner konden krijgen, want de "groene halsbandgans" vormde samen met de andere twee ganzen elke keer een groepje.

Op de terugweg, in de buurt van de schapenwei, werd de grote bonte specht gehoord. Jane zag hem het eerst: daar in de linkerboom bij de schapen. Schapen? Welke schapen? O nee, het zijn houtblokken!!! Gelukkig bleef de specht zitten totdat wij bekomen waren van het lachen en hebben hem goed kunnen zien.

De excursie werd weer langer dan voorzien, maar dat vonden we niet erg en om het lentegevoel nog wat langer vast te houden, vertrokken tien vogelaars naar het zonnige terras van het bowlingcentrum om appelgebak met slagroom te eten. Meta was jarig en we hebben haar opgebeld en toegezongen.

Bob, dank voor je begeleiding en het was fijn om weer geïnteresseerde publieksbezoekers mee op excursie te nemen.

Fanny

Waarnemingen: ekster, merel, grauwe gans, Canadese gans, waterhoen, meerkoet, sijs, roodborst, zanglijster, tjiptjaf (gehoord = gescoord), rietzanger (idem), groene specht (idem), staartmees, kauw, buizerd, grote bonte specht, fazant, gaai, halsbandparkiet.

Artur Staal heeft ook een verslag gezet op zijn website

<http://www.arthur.webruimtehosting.nl/natuurarthurvogels/vogelsarthurvogels/excursie-westerpark>