

Publieksexcursie Buytenpark, 9 juli 2011

Het terrein voor de ingang van Snowworld zag zwart van de mensen toen ik aan kwam rijden. Wat een leuke verrassing in deze vakantietijd; zo'n enorme opkomst had ik in deze periode niet verwacht! In totaal stonden er zeventig mensen, waarvan ongeveer tien kinderen, vijfenveertig volwassenen en vijftien leden van de Vogelwerkgroep Zoetermeer.

Winfried deed het welkomstwoord, waarin hij vertelde over het ontstaan van het Buytenpark, de bijzondere dieren en planten die er voor komen en over het Kwaliteitsteam Buytenpark, dat zich inzet voor het behoud van dit mooie gebied. Omdat de groep zo groot was, werden er drie groepen gemaakt die onder leiding van Winfried, Els en Hanneke/Leon elk een andere richting op gingen. De temperatuur was perfect, er was bijna geen wolkje aan de lucht, er stond alleen een dusdanig stevige wind dat de meeste vogels zich verscholen hielden in de struiken en bomen. Dat maakte dat we ze wel hoorden, maar bijna niet zagen en dat was toch wel jammer, want je wilt de mensen tóch laten zien wat voor mooie vogels er allemaal te zien zijn in het park. Gelukkig lieten de Exmoor pony's, de Galloways en de Drentse heideschappen zich allemaal uitgebreid zien en ook beleefden we veel plezier aan het dartelen van twee hazen aan de overkant van de heuvel.



Foto's Arno van Berge Henegouwen, Dick Storm, Winfried van Meerendonk en Els Luijckx.

Op de telpost hadden we een prachtig uitzicht op de wijde omgeving en Els vertelde over het tellen van de vogels door leden van de Vogelwerkgroep vanaf deze plek en dat er op deze hoge post altijd zoveel (ook bijzondere) vogels overvliegen. Daarna daalden wij de heuvel af richting de bomen en struiken waar de ransuilen zich vaak ophouden. Helaas waren ze al een tijdje niet meer gesignaleerd, dus aan het begin van de excursie was men al voorbereid dat het zien van een ransuil mogelijk niet ging lukken. In de krant had namelijk gestaan dat we op zoek gingen naar uilen. Men reageerde daar

zeer positief op; de meesten zeiden te komen om het Buytenpark eens van een andere kant te zien of waren er zelfs nog nooit geweest. Een ransuil zien was meegenomen, maar men verwachtte dat er genoeg andere mooie dingen te zien waren.

Rond half tien eindigden we met alle groepen bijeen vlak bij Snowworld en wat niemand meer verwacht had gebeurde: daar zat een ransuil in een boom, duidelijk zichtbaar. Er werd nog even voor de grap gevraagd of ie opgezet was en of wij 'm daar neer hadden gezet, maar nee dus, hij was helemaal echt! Dat er zeventig man naar hem/haar zat te staren deerde blijkbaar niet, want hij/zij (laat ik 'm verder "hij" noemen) zat daar heel rustig met gesloten ogen, draaide z'n kop eens links of rechts, poetste z'n veren, krabde onder de kin, poepte even een flinke straal en tilde af en toe eens een enorme vleugel op. Wel een uur hebben we ons daar staan vergapen aan de uil, met of zonder kijker, want ook zonder kijker was ie goed te zien. Ook is ie heel wat gefotografeerd deze avond. Ik sprak een man die echt zeer verheugd was; hij vertelde z'n hele leven al gek op roofvogels te zijn, had recent nog een oehoe op z'n arm gehad, maar een ransuil in de vrije natuur had hij nog nooit gezien! Rond half elf hield bijna iedereen het voor gezien. Samen met nog vier mensen bleef ik achter, want we hadden het idee aan de bewegingen die hij met z'n vleugels maakte, dat hij zou gaan vliegen. En ja hoor, nog geen twee minuten later werd ons wachten beloond: met een paar machtige bewegingen van zijn enorme vleugels vloog hij weg, ons in verrukking achter latend. Deze avond was top, daar waren we het unaniem over eens!

Film ransuil:

<http://youtu.be/aCda50GtbA4>

Yvette Rensen

Waarnemingen:

Aalscholver, bergeend, braamsluiper, ekster, fuut, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, groenling, huiszwaluw, houtduif, kauw, kleine mantelmeeuw, lepelaar, meerkoet, merel, putter, rietzanger, ransuil, scholekster, soepgans, sperwer, spreeuw, tapuit, Turkse tortel, visdief, wilde eend, zanglijster, zilvermeeuw, zwarte kraai