

Zaterdag 13 augustus ging een groep van 30 belangstellenden, verdeeld in drie groepen, wandelen in de Balij. Het weer werkte mee: zacht, nauwelijks wind en een goede temperatuur.

We waren nieuwsgierig naar de gevleugelde vrienden die we zouden tegenkomen.

In de rustigste tijd van het jaar zijn er nog geen grote trekbewegingen, ruien vogels en rusten vogels uit van een drukke broedtijd met daarna zorg voor opgroeiende jongen. Toch hebben we vele soorten gezien en gehoord en met z'n allen genoten van een prachtig stukje natuur, voor veel Zoetermeeders, vlakbij huis.

Er waren vragen over de natuurgeschiedenis van de Balij vanaf de ijstijd tot heden. De veranderingen van de laatste tijd brengen nieuwe soorten met zich mee en verdwijnende soorten, met name de weidevogels. We hebben gekeken naar wilde eenden, mannen en vrouwen, die na de rui veel op elkaar lijken en zelfs op eenden van een andere soort. Er was de rosse stekelstaart met z'n blauwe snavel.

Mooi konden we kijken naar nog gierzwaluwen naast de boerenzwaluwen en de huiszwaluwen.

Kortom: gevleugelde vrienden lieten zich zien en horen, we konden van ze genieten.

Voor de statistieken: 30 gasten waarvan 15 leden.

Jetty Boer