

LEDENEXCURSIE POELGEEEST, zaterdag 25 januari

Ochtendrood, regen in de sloot, luidt het gezegde.

Onderweg, vanuit het nog donkere Zoetermeer, kleurde de hemel in de verte prachtig roze-rood.

We hadden allemaal de buienradar in de gaten gehouden voordat we ons aanmeldden voor de excursie, want diegenen die al eens mee waren geweest naar dit leuke watergebiedje zo dicht bij huis, wisten dat het er erg drassig kan zijn en met regen zou het soppen worden.

Gelukkig bleef het ochtendrood, en dus de regen, ver van ons verwijderd en is het de hele excursie droog gebleven. Zelfs de wind viel erg mee. Wel was het uitkijken voor de schapenkeutels.

Nog voordat we aan de wandeling begonnen, merkte Johan een vlucht zenuwachtige vogels op en zag een sperwer er boven zweven.

We slenterden en stonden geregeld stil om de vele ganzen en eenden te zien.

Natuurlijk wordt er altijd gezocht naar iets speciaals en duurde het ook even om erg ver weg, heel verscholen, toch een watersnip te vinden.

Helaas was er dit keer minder te zien dan we een jaar geleden, in een andere periode, zagen. Zo miste ik de grote bonte specht die toen zo makkelijk te zien was en we vergeten ook nooit meer dat we toen een buidelmees ontdekten.

Halverwege hielden we een koffiepauze en ging de conversatie niet over vogels, maar over de verschillende supermarkten in Zoetermeer, het lastige om een ZZP-er te zijn enz.

Meta ontdekte dat ze waarschijnlijk haar thermosfles onderweg was verloren.

Dat alles werd meteen vergeten toen we zagen dat een ZWARTE zwaan vrij dichtbij het pad op een rieten eilandje een nest had gebouwd. Hij zwom in de buurt rond, zij poetste haar prachtige veren en verlegde hier en daar met haar snavel nog een takje op het grote nest. Door de verrekijker, eigenlijk niet eens nodig, waren de zwarte veren op haar rug goed te zien, elk met een wit randje.

's Avonds las ik in een mail van Bob de Lange, dat zwarte zwanen oorspronkelijk uit Australië, Nieuw Zeeland en Tasmanie komen en door koopvaarders over alle delen van de wereld als relatiegeschenk achtergelaten zijn.

Nog geen 50 meter verder lopen, zagen we vijf brandganzen grazen en even verderop stond Johan enkele hanen, kippen en een stel apart uitziende ganzen te voeren met zijn meegenomen boterhammen. De ganzen bleken Chinese knobbelganzen te zijn, waarvan ik dacht dat hij een grapje maakte.

Op de terugweg keken we niet alleen uit naar vogels, maar hoopten we de thermosfles ergens in het gras te vinden. Dat was niet nodig geweest want hij bleek in de auto al uit de rugzak gevallen te zijn. Voor de grap zette Els de thermosfles op het hek bij de ingang en Meta, die met het laatste ploegje terug kwam, zag tot haar verrassing dat de zilverkleurige thermosfles op haar wachtte.

Ook al leek het alsof we niet zoveel zagen, toch heeft Johan 40 soorten genoteerd. (zie hieronder).

Fanny



Foto's Kees Luijkx

Waarnemingen:

Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger (onderweg), Blauwe reiger, Knobbelzwaan
 Nijlgans, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Brandgans, Bergeend, Smient,
 Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Sperwer, Buizerd,
 Meerkoet, Waterhoen, Kievit, Watersnip, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw,
 Houtduif, Halsbandparkiet, Graspieper, Heggenmus, Roodborst, Merel, Pimpelmees,
 Koolmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Vink, Groenling

Exoten

Zwarte zwaan, Chinese knobbelganzen

Johan Idema