

Ledenexcursie Poelgeest, 19 november 2011

Elke keer als ik met de trein richting Amsterdam rijd, kijk ik weer verwachtingsvol uit naar het waterrijke gebiedje wat langs het spoor te zien is als je net het station Leiden achter je laat. Echt iets voor vogelaars. Armand had ook al eens geïnformeerd of iemand wist hoe het gebied heet en besloot het excursieteam vorige week op onderzoek uit te gaan, nu de Elfenbaan excursie werd afgeblazen omdat daar nu niet veel te zien is.

En zo stonden we vandaag met zn 14-en, via Leiden en Oegstgeest, bij het hek van natuurgebied Polder Poelgeest wat in beheer is van het Zuidhollands Landschap. Het wordt begraasd door schapen en koeien en er lopen wandelpaden rondom. We waren vertrokken in een wat somber, mistig weer maar het geluk was ook dit keer met ons, want het werd heerlijk, fris, windstil, zonnig weer.



Foto's Fanny Fekkes

Als snel zagen we o.a meerkoeten, dodaars, kuifeenden, aalscholvers op de eilandjes, zich uitgebreid poetsend of slobberd in het water. We moesten in de tussentijd wel goed uitkijken waar we onze voeten neerzetten door al de uitwerpselen van ganzen, schapen en koeien.

Els kreeg een buizerd op een kale boom in het oog, watersnippen vlogen af en aan en door het zonlicht zagen de wintertalingen er prachtig uit. Een stel schapen begon uit protest dat we langs hen heen liepen, meteen te plassen maar er waren er ook een stel die meeliepen en kopjes gaven in de hoop om wat te

eten te krijgen.

Bij een grotere plas met veel rietsigaren kwam de sensatie van de dag. Johan riep: baardman. Nee zei een ander, het is een roodborst, welnee antwoordde Winfried, ik zie een rietzanger en toen kwam door de telescoop de uitkomst: het is een buidelmees! Die blijft natuurlijk nooit uitgebreid zitten, en heb ik hem gemist. De roodborst was toch ook in de buurt en liet zich mooi zien in het topje van rietstengels.

We passeerden een oude molen met aalscholvers op de wieken, die hun veren aan het drogen waren en mochten we over een priveterrein lopen waar kakelende kalkoenen ons waarschuwden om vooral niet dichterbij te komen. Zo kwamen we langzamerhand terug op de plek waarvan de eilandjes van een andere kant weer goed te zien waren en wederom door het zonlicht lieten de vele watervogels in winterkleed zich prachtig zien.

Het was een korte excursie (12 uur) maar iedereen was verrast over dit kleine gebied. We probeerden zo goed mogelijk al de modder van onze schoenen te vegen voordat we weer instapten maar thuis heb ik nog wat werk gehad om de kieren in de zolen moddervrij te maken.

Fanny Fekkes

Waarnemingen:

Fuut, Dodaars, Aalscholver, Blauwe reiger, Knobbelzwaan, Nijlgans, Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Bergeend, Smient, Wild Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend, Kuifeend, Buizerd, Waterral, Meerkoet, Waterhoen, Kievit, Watersnip, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Holenduif, Houtduif, Halsbandparkiet, Veldleeuwerik, Graspieper, Roodborst, Merel, Rietzanger (spec), **Buidelmees**, Pimpelmees, Spreeuw, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Vink, Rietgors.

Johan Idema