

Excursie Quackjeswater, 28 mei

Met het oog op de slechte weersvoorspellingen hielden we onze regenjassen paraat, maar wat een prachtige dag werd het. Bij Rotterdam reden we even een dikke mist tegemoet en "mijn auto" had moeite om de parkeerplaats bij het Quackjeswater te vinden. De anderen waren in de tussentijd alvast aan een boterham begonnen.

Een mooie, korte wandeling naar het Quackjeswater leverde al heel veel vogelgeluiden op. Door al het groen niet te zien op een grote bonte specht na. En horen is scoren. Op het uitkijkpunt tegenover het Iepelaar/aalscholvereiland bleven we heel lang staan. Er werd gegeten, gefilmd, gefotografeerd, gepraat en veel door verrekijkers gekeken. De meeste jongen waren al groot. De aalscholvers zaten wat verderop met hier en daar een blauwe reiger.



De wandeling om het Quackjeswater was prachtig, mede door het heerlijke zomerse weer. Omdat de vogels door het gebladerde niet te zien waren, verlegden we onze interesse ook naar flora en fauna. Met drie IVN-ers in ons midden en een leraar biologie leverde dat veel leermomentjes op. De bomen, de bloeiende planten en struiken langs het pad en de kleine kevertjes, torretjes, vlinders werden uitgebreid bekeken en besproken.



Het pad bracht ons ook in een open duingebied, we tuurden we bij de buren (hek ervoor) om de vogelgeluiden te determineren die in de verte uit de struiken te horen waren. Marja riep enthousiast: boomleeuwerik en Winfried: grasmus! Ik dacht dat er ook nog tapuit was gehoord, maar die staat niet op de lijst.



We besloten daar een eetpauze in te lassen. Voorbijgangers keken verbaasd om zich heen want er was toch helemaal niets te zien en wij zaten allen met het gezicht richting het natuurgebied bij de buren (Voornse duinen). Aan onze voeten boven het zand zwierven wilde bijen en hier ontdekte Winfried ook de Bastaard zandloopkever.

De wandeling ging weer verder onder bomen en struiken met aan beide kanten vaak poelen waartussen overal gele lissen groeiden, prachtige stillevenen. Weer terug bij de parkeerplaats in Meerzicht besloten we nog een ijsje te eten, als afsluiting van deze heerlijke zonnige dag .

Midas Dekker schreef eens: 'het ergst zijn vogelaars. iets zien wat jij niet ziet en dan ook nog weten hoe het heet, is ronduit onuitstaanbaar.' Daar had ik ook last van want als ik de lijst met waarnemingen bekijk heb ik er toch een paar gemist.

Fanny

Dank voor foto's: Nico, Winfried, Fanny

En met dank aan Elise voor het bijhouden van het waarnemingenlijstje.

Waargenomen vogelsoorten: 47

Bergeend, blauwe reiger, boerenzwaluw, boomkruiper, boomleeuwerik, buizerd, Canadese gans, dodaars, fitis, fuut, gaai, georde fuut, gierzwaluw, grasmus, grauwe gans, groenling, grote bonte specht, heggenmus, houtduif, kauw, kievit, kleine mantelmeeuw, kleine zilvereiger, kneu, knobbelzwaan, kokmeeuw, koolmees, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, merel, nachtegaal, nijlgans, pimpelmees, roodborst, spreeuw, staarmees, tjiftjaf, tuinfluiter, vink, wilde eend, winterkoning, zilvermeeuw, zomertaling, zwartkop, zwarte kraai.

Overige waarnemingen: atalanta, bastaardzandloopkever, bont zandoogje, distelbokter, Koolwitje, diverse wilde bijensoorten.