

Excursie Nieuwkoopse Plassen/Groene Jonker 25 mei

Nadat ik vroeg wakker werd, ging mijn blik onmiddellijk naar het raam en zag tot mijn opluchting een strakblauwe lucht. Na dagen van regen was het dan eindelijk droog voor de vogelexcursie op een open boot door de Nieuwkoopse Plassen en een wandeling door de Groene Jonker op 25 mei.

23 Vogelaars en twee gidsen van Natuurmonumenten, die speciaal voor ons een route namen die wat afweek van de normale vaartochten. De elektrisch aangedreven boot snorde vrijwel geruisloos door de smalle vaarten. Door het koude voorjaar was het riet nog lang niet op normale hoogte, wat voor ons wel prettig was, want nu zagen we de koningsvarens staan die zich langzaam onttollen. Ook de wulpen, die wat achteraf in het veld rondliepen, waren nu goed te zien. Hier en daar vlogen ze krijsend rond omdat de kraaien en kiekendieven op hun nesten uit waren wat veel onrust gaf. Bij de gele plompen is ook te zien dat alles in de natuur achter loopt want er waren maar weinig open. Bij de kopmeeuwenkolonie was het een drukte van belang maar met enige moeite waren de vele jongen wel te ontdekken. De gidsen vertelden over het ontstaan van de Nieuwkoopse Plassen en wezen ons op allerlei vogels, maar merkten al snel dat wij "deskundigen" onder ons hadden, die zonder de vogels te zien al aan hun zang hoorden dat ze er waren!

Bob is in Zoetermeer op een volkstuin bezig om een vijver aan te leggen en vroeg of hij wat varens mee mocht nemen. We stopten bij het groot trilveen en in de tussentijd dat Bob vanuit de boot capriolen maakte om zijn varens te pakken te krijgen, liet een van de gidsen ons 2 verschillende trilveenplantjes zien, die later weer teruggezet werden. We zagen twee maal een purperreiger achter het riet en vloog er een op. Zie voor de rest de waarnemingslijst die door Johan opgesteld en bijgevoegd is.

Na de rondvaart was het tijd voor koffie en een bezoekje aan de winkel van Natuurmonumenten, voordat we naar de Groene Jonker reden. Nog steeds droog en zonnig, maar wat meer wind. Een mooie wandeling met verschillende geoorde futen maar volgens mij (we liepen nogal verspreid) geen roerdomp, porseleinhoen en kleinst waterhoen. Wel veel schapen! Op de terugweg gingen de meesten nog even bij de ijswinkel in Meerzicht langs.

Fanny Fekkes

