

Ledenexcursie Pier van IJmuiden,

Zaterdag 23 februari was de leden excursie naar de zuidpier van IJmuiden. Dik aangekleed, mutsen op handschoenen aan, want koud kan het daar zijn! Maar dit jaar niet! Het was prachtig zonnig weer met een klein beetje wind. In het begin nog fris, maar later op de ochtend steeg de temperatuur al snel naar boven de 12 graden. Super lekker. Eerst een stuk over het strand. Langs de zeerand waren de drieteenstrandlopers vreselijk druk in de weer, van de ene



kant naar de andere kant rennend om toch maar geen lekker hapje te missen. Daarmee vergeleken waren de zilvermeeuwen en scholeksters een rustig bedaard groepje.

Dan de drie kilometer lange pier op. Veel steenlopers en paarse steenlopers konden we van dichtbij goed bewonderen. De paarse kleur moest je er zelf wel bij bedenken, want die was moeilijk te zien. Dan een hoop gepiep boven ons hoofd, daar vlogen de oeverpiepers regelmatig over ons heen. Je kreeg er een vrolijk lente gevoel van.

Daarna de zee af turen, maar er waren op wat aalscholvers na niet veel zeevogels te zien. Het was te mooi en rustig weer. Gelukkig werden we wel getraakteerd op een groepje bruinvissen, zij lieten hun snuit en mooie rugvin aan ons zien.

De ochtend afgesloten met een heerlijk drankje op het buiten terras van een strandtent en met een korte wandeling naar het meertje, waar nog een paar bergeenden te zien waren.