

VERSLAG LEDENEXCURSIE ZUIDELIJK HAVENHOOFD SCHEVENINGEN

Op 30 november was de laatste vogelexcursie van het jaar. Met 2 vrouwelijke leden die voor het eerst meegingen en leden die nog nooit op het havenhoofd/zuidpier van Scheveningen waren geweest.

We vertrokken uit Zoetermeer met een blauwe lucht en stonden in de regen bij de Zuidpier. Hans checkte de buienradar want het zou goed komen. En dat gebeurde ook, met prachtige lichten en geen wind.

Er renden 2 Zoetermeerse sportclubs om ons heen op de pier. Op het moment dat we een koffiepauze hielden zagen we een man in een inham tussen de basaltblokken aanstalten maken om een kunstwerk in het zand te maken. Op de terugweg zagen we wat het geworden was.



We werden enthousiast van een eidereend die we van dichtbij zagen. Maar ook een dobberende alk was duidelijk te zien. Sommigen zagen ook een zeehond die een kijkje kwam nemen en zelfs een oeverpieper werd ontdekt. De excursie kon niet meer stuk.

Aan het eind van de pier stonden vissers en een hele jonge vogelfotograaf van ca 14 jaar. Een enorme toeter van een camera en met veel vogelkennis. Een van de vissers raadde ons nog aan om bij de haven te kijken waar de aalscholvers op een hek uitrustten. Als we geluk hadden zat daar een grote aalscholver met een oranje ring om. Met het voorlopen was ons dat niet opgevallen.

In de haven werden nog 2 doodaars ontdekt en was door de telescoop de grote aalscholver goed te zien. Er stond nog een fotograaf en als ik het goed begrepen heb, komt de aalscholver uit Denemarken.

En ook al is het aantal waarnemingen niet groot, wát we zagen, maakte de dag zeer succesvol:

Zilvermeeuw, grote en kleine mantelmeeuw, drieteen, kopmeeuw, stormmeeuw, dodaars, aalscholver, fuut, scholekster, steenloper, alk, eidereend, grote aalscholver met rode ring, duif, kraai, oeverpieper, grijze zeehond.

