

Lezing **Vogels van Patagonië en de Falklands**

Door: Jack Folkers

Datum 13 februari 2020

De opkomst voor deze eerste lezing in het jaar van de wilde eend was prima, maar liefst 24 namen plaats in de Uiterwaard zaal in afwachting van de lezing van Jack Folkers. Arnon introduceerde hem en hij stak van wal met zijn verslag van een reis van 28 maanden, waarbij hij 30 landen aandeed en 2500 vogelsoorten wist te spotten.

Hij focuste de lezing op het zuiden Chili en Argentinië en het schiereiland Valdès (Patagonië); ook vertelde hij wat over de uitstapjes naar de Falklands en Paaseiland.

Daarna Falklands en Paaseiland



Patagonië betekent platte voeten en als je ziet waar hij allemaal geweest is, is dat een toepasselijke naam. Patagonië is een enorm gebied, meet dan 4000 km lang, met Puntas Arenas als meest zuidelijke punt.

De eerste vogel was een South American Stern

Landinwaarts zaten vogels die op onze kievit lijken, Chileense kievit. Mooie roofvogels daar zijn de Caracara's, wiens naam 2 gezichten betekent; de aanwezigen konden de 2 gezichten echter niet ontdekken.



In Patagonië ligt het gebergte Torres del Paine. Dit fantastische wandelgebied begint nogal vlak maar wordt naar noorden toe steeds heuveliger.



Daar zag Jack een Magellaan pinguïn kolonie. De pinguïns komen daar aan land om daar in holen te broeden. Als ze uit zee komen volgt een uitgebreid begroetingsritueel. Net als veel andere vogels daar zijn ze geen mensen gewend en dus totaal niet bang..

Een bijzondere vogel daar (In de Andes) is de Condor, met een spanwijdte van wel 3 meter 20. Condors zijn aaseters en hebben daar met de aanwezigheid van vele schapen (waar er dus ook geregeld wat van overlijden) voldoende te eten.



Jack vertoonde vervolgens een filmpje met prachtige foto's van het landschap en de natuur vergezeld van een sfeervol muziekje, waarop iedereen even kon weg zwijmelen.



Om dat er daar veel Kleine oude naaldnomen staan is er daar ook een spechtensoort actief: de Chileense grondspecht
Verder zijn er Guanaco's, een soort lama, te vinden; de wol van deze dieren is zeer kostbaar!
Helaas heeft hij daar toen geen Poema's gezien
Maar wel weer een mooie grote roofvogel, de Black-chested Buzard-Eagle.

Jack deed daar het Schiereiland Valdès aan. De reden om er naar toe te gaan was dat hij in een film over dat gebied gezien had dat er orka's aan land kwamen om zich te goed te doen aan jonge zeeleeuwen. Hij was er echter in een seizoen dat er nog geen jongen waren.
Er waren wel kolossale zeeolifanten (de man is enorm groot) waar hij een aantal mooie foto's van liet zien.
Uiteindelijk heeft hij toch nog orka's zien zwemmen en walvissen, zogenaamde Zuidkapers.



Na de pauze begon Jack ons wat te vertellen over zijn trip naar de .

De reden om daarheen te gaan was een piepklein eilandje bij Belize. Daar zouden volgens verhalen die hij onderweg gehoord had heel veel pinguïns zitten.

Hij heeft toen een hele toer gemaakt over verschillende eilanden, meestal per vliegtuig (een zogenaamde Island Hopper). De Falklands zijn half zo groot als Nederland met maar 2500 inwoners. Het landschap is woest en desolaat en alles

heeft een Engelse uitstraling. Zo is er bijvoorbeeld een "Thatcher road" te vinden. Verder zijn er op veel plekken nog sporen van de oorlog te vinden, o.a. neergestorte vliegtuigen.

Opvallend was de grote kolonie rockhoppers pinguïns die hij tegenkwam en van soms heel dichtbij mocht fotograferen. Ze waren daar aan het nestelen. Ze danken hun naam aan de sprongetjes die ze over de rotsen maken. zijn springers



Een vogel die dol is op de eieren en jongen is de Antarctische grote jager.

Op een ander eiland was een grote albatroskolonie te vinden van de wenkbrauw albatros

Deze vogel maakt een heuveltje als nest en legt daar vervolgens 1 ei in. Ook bij deze vogel kon Jack weer heel dichtbij komen. rarara hoe komt de vogel aan zijn naam.

Op de Falklands leeft ook een van de brutaalste roofvogels, de Striated Caracara ook wel "Johnny Rook" vogel genoemd. Ze zijn heel tam, komen dichtbij je maar stelen als de raven, zelfs in tenten.

Natuurlijk kwamen de koningspinguïns ook voor de lens van Jack. Wat een prachtige vogels, behalve hun jongen dan.

Vermeldenswaard verder zijn de blauwoogaalscholver en de ezelpinguïns die genoemd is naar het geluid dat ie maakt.



Tot slot naam Jack ons mee naar het mystieke en mysterieuze Paaseiland, het meest afgelegen eiland ter wereld. Het is een vulkanisch eiland dat 4000 km af ligt van het vasteland. Paaseiland is vooral bekend om zijn karakteristieke beelden, de Moai.

De naam te danken aan een Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen, die bij toeval op 5 april 1722 (eerste paasdag) op eiland kwam. Hij trof er een uitgehongerde en laveloze bevolking aan. Zo'n beetje alle beelden lagen om.

Rond het eiland en de beelden zijn nog vele vragen onbeantwoord.

De Beelden werden in zijn geheel uitgehakt uit de rotsen. Men vermoedt dat ze met omgehakte bomen verplaatst werden. Het verhaal gaat dat er op een gegeven moment geen boom mee over was om vissersboten van te maken die de bewoners van voedsel moesten voorzien.

Sommige beelden hebben pruiken of hoeden. Die werden weer uit een ander soort rots gehakt.

Alle bomen omgehakt en toen was er geen hout meet voor boten om vis te vangen

De Roodstaart keerkringvogel nestelt tussen de beelden



Op een gegeven moment is de beeldencultuur dus plots gestopt, Daarna kwam de cultuur om een ei van een bonte stern op een eiland voor de kust te zoeken. Mannen die meededen moesten over rotsen klimmen, dan door water zwemmen waar ook haaien zwommen en op een eiland een ei gaan zoeken. Dit werd ook wel de Vogelmanncultuur of Tangata Manu genoemd.

Bijzonder zijn ook bepaalde stenen formaties op het eiland die in een zelfde vorm terug te vinden 4000 km verder op het vaste land. Hoe is dit mogelijk?

Met het verhaal over dit bijzondere eiland eindigde de lezing van Jack. De aanwezigen hebben een uur lang aan zijn lippen gehangen. Er werd nog net niet "We want more.." gezongen maar de wens om Jack nog eens uit te nodigen werd wel uitgesproken. Wordt vervolgd dus?