



Verslag themabijeenkomst 12 september 2019 – HenkJan Kievit **thema : Van de sneeuw tot aan het zand... een natuurreis langs uitersten**

Na wat technische problemen kon Marcel om 20:36 Henk Jan Kievit kort voorstellen en het woord geven. Henkjan fotografeert al sinds zijn 12e jaar. Hij is begonnen als vogelfotograaf, maar heeft zich al snel ontwikkeld op andere fronten. Naast een specialisatie in vlinders en macrofotografie is hij zich de laatste jaren gaan richten op natuur- en landschapsfotografie in de breedste zin van het woord. De laatste jaren heeft hij geografisch de vleugels uitgeslagen. Reizen door het Verre Oosten, de Verenigde Staten, alle delen van Europa hebben zijn blikveld verruimt

Kortom, van macrofotografie dicht bij huis, tot het regenwoud op Saba, Henkjan is van alle markten thuis. . Veel informatie en mooie foto's zijn te vinden op zijn site www.vanellusvanellus.com .



In zijn presentatie liet hij ons genieten van natuurgebieden in twee uitersten van onze wereld.

Voor de pauze nam hij ons mee naar het uiterste noorden van Europa, naar Finland, Wit-Rusland en de Faeröereilanden.

In Wit Rusland verbleef hij in zeer groot aaneengesloten bos, maar ook een uitgestrekt platteland met veel kleine dorpjes en ladingen sneeuw.

Hij zat er dagenlang in een arendshut war in eerste instantie alleen de bij ons ook bekende koolmezen, raven en eksters

verschenen maar hij ook de steenarend en de zeearend heft gezien en gefotografeerd.

Beeldend vertelde hij over de wolven die van jongs af aan door gidsen waren grootgebracht (omdat er op de ouders gejaagd was) en die daardoor goed te fotograferen waren maar toch zich gedroegen als hun wilde ouders. In Finland verbleef hij weer in hutten waar hij onder andere een veelvraat en beren gezien heeft.



Zijn uitstapje naar de Faeröer eiland was bedoeld om papegaaiduikers te zien en daarvan heeft ie er veel op de foto kunnen zetten. Maar hij liet ons ook meegenieten van het fantastische landschap dat aan de Lord of the Rings deed denken.

Na de pauze reisden we met HenkJan mee naar Afrika, waar hij Kenia en Zambia bezocht heeft. Eigenlijk stonden die landen niet op zijn wensenlijstje, maar zijn zoon liep daar stage en had hem uitgenodigd mee op safari te gaan.

In Kenia bezochten ze een gebied aan de grens met Oeganda, het natuurreservaat Masai Manda (genoemd naar de lokale bevolking de Masai).

Binnen 3 ½ uur hadden ze de big 5 gezien : leeuw, luipaard, waterbuffel, olifant en neushoorn.

Maar er was ook nog een andere ranglijst die ze af konden vinken, de “ugly 5” : wildebeest, wrattenzwijn, hyena, lappengier en maraboe.

Met veel mooie foto's en humor liet HenkJan zien wat de fauna daar allemaal in petto heeft, van de Thomson gazelle met de mooie ogen tot het nijlpaard dat op Paul de Leeuw lijkt.

Daarnaast demonstreerde hij dat het spelen met licht kan resulteren in zeer mooie sfeerfoto's.



Tot slot liet hij nog een aantal mooie foto's zien van de dieren die hij in Rwanda gespot had, waaronder de zadelbekooievaar, de goliathreiger en de neushoornvogel, die altijd een zwerm vliegjes om de snavel heeft.

Rond half 11 beëindigde HenkJan zijn presentatie en keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Het was een avond met een valse start (qua techniek) maar die werd teniet gedaan door een flink aantal prachtige foto's en smeùige en beeldende verhalen van HenkJan

foto's: HenkJan Kievit (www.vanellusvanelluis.com)