

Gelukkig waren er nog thuisblijvers die het leuk vonden om mee te gaan naar de Groene Jonker op zaterdag 28 juli. Er gingen zelfs 3 vrouwelijke nieuwkomers mee. We waren ietwat bezorgd over de waterstand nu het al weken extreem warm weer in Nederland is. Ook gaf de buienrader voor de hele ochtend regen (en onweer) af in het gebied rond de Nieuwkoopse plassen.

Bij aankomst op de Hogendijk, Zevenhoven, lag de Groene Jonker in al zijn schoonheid voor ons. De chauffeur van de eerste auto stopte abrupt bij het zien van de vele lepelaars in de plas. De volgende 2 auto's stopten daar kris kras achter en sprong men de auto uit om meteen foto's te maken. Ik begrijp het enthousiasme. Toch heb ik hen kort daarop streng verzocht terug in de auto te gaan in verband met de veiligheid op de weg en door te rijden naar de parkeerplaats.

Het riet stond manshoog waardoor het soms leek alsof we een jungletocht aan het maken waren. Het begon wat te spetteren. De regenjacks of paraplu's gingen aan en op maar de hele excursie hebben we er weinig last van gehad.

Vanaf het uitkijkpunt waren de 45 lepelaars (ook) prachtig te zien. Wat wel meteen opviel was dat er veel dode vissen dreven. Grote witte buiken aan de oppervlakte. Natuurlijk waren er droge delen in de verschillende plassen, waardoor we helaas de speciale soorten zoals o.a. de waterral, porseleinhoen en geoorde fuut niet hebben ontdekt.

Aan het eind van de wandeling met hier en daar een koffiepauze kwamen we toch op 35 soorten:

knobbelzwaan, nijlgans, grauwe gans, canada gans, wilde eend, slobbeend, kuifeend, krakeend, meerkoet, blauwe reiger, zilverreiger, lepelaar, kievit, kleine plevier, grutto, tureluur, kempiaan, oeverloper, watersnip, kokmeeuw, zilvermeeuw, br. kiekendief, boerenwaluw, witte kwikstaart, rietgors, kleine karekiet, jonge spreeuw, jonge bergeenden, jonge vink, kraai, fazant, rietgors, rietzanger, mus, ooievaar onderweg

Als afsluiting reden we naar het restaurant bij het bezoekerscentrum. Op het terras aan het water zagen we een zeilwedstrijd in de verte en deden we ons te goed aan appeltaart met slagroom.

Leuk om op facebook te lezen dat de excursie geslaagd was. En dat zonder telescoop en ervaren vogelaars want er vloog ook klein "spul" over die wij niet herkenden. Dat had de waarnemingen waarschijnlijk nog wat verhoogd, ook al gaan we niet voor aantallen maar voor het plezier van vogels kijken.

Fanny



Foto's Greet en Fanny
(ivm privacy zijn de gezichten niet te zien)