

## **Verslag excursie Noordhovense Plas 08-02-2014.**

Het regende in horizontaal aaneengeregen vlagen met ter plekke windkracht 6/7 en een temperatuur van 5 graden Celcius. Geen vogelweer! Het Marotplan, plaats van samenkomst, was verlaten. Volle bak zou het dus niet worden. Jane had nog gebeld: "Gaat het door?". "Gaat het door?! Een excursie gaat door, heb ik altijd mee gekregen, weer of geen weer.

Zij moest uit Meerzicht komen met de fiets en een tas vol kijkers.

"Laat die kijkers maar thuis en je fiets ook, want als er twee komen is het veel en zoveel extra kijkers heb ik ook."

Het fietspad om de Noordhovense Plas was vol met bont gekleurde hardloopbikkels, die erbij liepen alsof ze geen ander weer gewend waren. Dat volk is uit ander hout gesneden dan zelfs de meest geharde vogelaar.

Door de beslagen autoruit speurde ik de Noordhovense plas af, maar zelfs de eenden waren aan het schuilen.

Om 09.50uur stopte er een auto vlak naast de mijne. "Het zál toch niet dat er zich nog een overdreven liefhebber van excursies komt melden?", vreesde ik.

Ze lachte ("ken ik die?") en zwaaide toen. "Ach ja, die ken ik! (naam kwijt!).

Het was Wilma Noort, met een "t" op het eind, uit Rokkeveen.

"Ik had Jane beloofd dat ik zou komen!"

"Ach ja Wilma, wat leuk dat je bent gekomen, maar Jane komt niet. Die heb ik gezegd maar thuis te blijven. Maar ik begrijp dat jij ...eh toch een rondje om de plas wilt?"

"Nou nee, maar ik dacht beloofd is beloofd dus...."

"Oh gelukkig, want er is verder niemand hier die dat wil!"

Wilma en ik hebben nog even tot 10.05 uur door een spleetje van het raam met elkaar ervaringen uitgewisseld en we schrokken nog van een auto waaruit een montere dame stapte en de kofferbak opende voor -nee toch- een rugzak of een kijker? Pfff nee, een hond!

Na Wilma te hebben uitgezwaaid en nog even te hebben rondgekeken of niet toch.... snel naar de koffie.

Waarnemingen: meerkoet, dodaars, kuifeend, brilduiker en in het riet, een klein vogeltje.

Groet,  
Armand