

Publieks excursie Balij 8 oktober 2011

Zaterdag 8 oktober trotseerden 15 deelnemers forse regenbuien door met elkaar op pad te gaan in de Balij.

Net als mensen scholen vele vogels en waren niet te zien.

Over onze hoofden was er trek van groepen koperwieken en graspiepers.

In de plas bij de Kunstbrug waren o.a. slobbeenden, een wintertaling, aalscholver en wilde eenden.

Achter de plas grauwe ganzen, grote canadese ganzen. Buizerds hebben we op verschillende plaatsen zien zitten en zweven.

Op weg naar de Scheg hoorde Winfried en zag Jetty evenals een excursiegast een waterral foerageren. In het gebied tegen de A12 konden we genieten van de grote zilverreiger.

Onderweg met ogen en oren gespist spotten we nog verschillende meer voorkomende soorten en spraken we over de verschillende vormen van trek, ruien van eenden en andere vogels.

Niemand had spijt van de keuze toch op pad te zijn gegaan.

Jetty Boer.

Fofos Jan Peeraer



