

LEDENEXCURSIE OP ZOEK NAAR DE NACHTZWALUW 27 JUNI 2015

Nachtzwaluw... ik vind het exotisch klinken, maar de excursie vond gewoon plaats op de Ermelose heide. Met twintig man in vijf auto's reden we om 14.00u naar de Speulderheide voor een eerste wandeling van ongeveer twee uur.

Mooi weer en een groot open landschap, waar we boom/veldleeuweriken en veel piepers te horen kregen. Onderweg werden we door Arno op een mooie rups gewezen die ons zandpad kruiste.

Toen Jos zijn telescoop op een roofvogel richtte, bleek het een drone te zijn!!

Werden we hier ook al in de gaten gehouden?!

Na de wandeling reden we naar het voor ons gereserveerde restaurant.

Hier en daar stonden of hingen opgezette dieren. Arno stond ineens voor ons met een opgezette korhoen in zijn handen en grapte dat dit echt de laatste korhoen in Nederland is geweest.

We hadden om 21.30u afgesproken op de Ermelose hei met een gids die ons naar het gebied van de nachtzwaluw zou leiden. Het was nog helemaal licht en onderweg gaf de gids meteen uitleg over drie verschillende soorten heide en wat andere planten.

Een wel heel klein spitsmuisje maakte zich snel uit de voeten toen het gezelschap op de knieën hem probeerde te fotograferen en filmen. Helaas, mijn foto is onscherp geworden!

De Ermelose heide was veel gevarieerder in landschap in prachtige kleuren groen en de gids wees ons op eeuwenoude grafheuvels. We stonden er zelfs op één.

Je zou denken dat het bij het glooiende landschap hoorde.

Hoe stiller we zouden zijn onderweg, hoe meer kans we hadden om zwijnen en herten te zien. Aan de kant van het pad was duidelijk de zien dat de zwijnen met hun snuiten de vegetatie omhoog hadden geduwd op zoek naar wat lekkers.

Een eind verder kregen we les in het onderscheiden van hoefsporen. De gids liet ons aan de hand van tekeningen op papier uitzoeken welk dier zijn hoefafdruk nog niet lang geleden voor ons had achtergelaten. Dat beloofde wat!

Na een stille wandeling arriveerden we bij een kruispunt van paden. Nog steeds daglicht. De gids wees ons wat bomen aan waarvandaan wellicht de nachtzwaluw zou kunnen komen. Enkele dagen geleden had hij hem met een andere groep gezien.

Maar garantie is er nooit!

We installeerden ons, zittend op het duin, leunend tegen een hek, wat rondlopend of voor de gelukkigen op de enige bank die er stond. Een vreemde gewaarwording:

21 personen in doodse stilte en wachtend op iets waarvan je niet weet uit welke richting het komt. Het duurde en duurde en soms werd er zachtjes wat gepraat. Het werd 22.30u en langzaam donker. De nachtzwaluw werd gehoord!

Er kwam beweging in het gezelschap. We hoorden hem; sommigen zagen of dachten dat ze hem voorbij zagen scheren.

Wat wél duidelijk voorbij vloog, was een bosuil. Daarna werd het weer stil.

Nu was het geheel donker, de nachtzwaluw was gehoord, helaas geen hert of zwijnen gezien maar het werd echt tijd om richting huis te gaan.

De zaklantaarns werden te voorschijn gehaald en de eersten waren al uit zicht toen Els via ons weer terug riep omdat de nachtzwaluw erg goed te horen was. We spitsten

nog eenmaal de oren en genoten van het goed hoorbare geluid.
De gids wees ons de weg om het donkere bos uit te komen, daarbij adviserend rustig te rijden in verband met overstekend wild. Helaas niets te zien.
Om 01.00 uur in de nacht deed ik mijn voordeur open.
Fanny



Waarnemingen door Johan bijgehouden:

Sperwer
Wespendief (onderweg)
Buizerd
Torenvalk
Kievit
Houtduif
Koekoek
Bosuil
Gierzwaluw
Nachtzwaluw

Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Graspieper
Witte kwikstaart
Heggenmus
Winterkoning
Roodborst

Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Grote lijster
Tjiftjaf
Fitis
Grasmus
Zwartkop
Koolmees
Boomkruiper

Spreeuw
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Huismus
Vink
Kneu

38 soorten