

Ledenexcursie Landje van Geijssel, 27 februari 2016

Op een zonnige, koude ochtend op zaterdag 27 februari werd de excursie naar het Landje van Geijssel gehouden. Leuk voor de excursiecommissie dat geen van de deelnemers er ooit was geweest.

Het Landje van Geijssel ligt bij Ouderkerk a/d Amstel. Het is ook een echt "landje" zoals uit mijn jeugd waar je speelde totdat er huizen op werden gebouwd. Een weiland met veel (laag) water waardoor het tegenwoordig "drasplas" wordt genoemd. Een schuur ernaast wordt als informatiecentrum en schuilplaats gebruikt door de vogelwerkgroep Ouderkerk a/d Amstel. De schuur is voor algemeen gebruik. Via een trap heb je bij het venster een prachtig uitzicht op een deel van de plas. Krukjes en een vensterbank maken het, als het buiten koud is, wel heel aantrekkelijk om dan binnen te blijven! Beneden staan nog tafels en stoelen en wat informatie over de plas en foto's van de vele vogels die er fourageren.

Er zaten honderden grutto's in de zon bij elkaar. Met de telescoop waren er ook wulpen tussen te zien. Verspreid over het landje o.a. veel scholeksters, smienten en bergeenden en zelfs een pijlstaart. Leuk om er een lepelaar tussen te zien staan en om een torenvalkje te zien dat, omringd door enkele opdringeriger kauwen, zijn prooi probeerde te verdedigen op de grond.



Foto's: Greet Laauw/Fanny Fekkes

Nadat we genoeg gezien hadden vertrokken we voor een wandeling van 2 km naar de Ouderkerker plas met een vogelscherm.

Midden in een sloot stonden twee houten stokken en als je goed keek kon je er gezichtjes op zien die erin gekerfd waren. Vlak voordat we onder een viaduct naar het vogelscherm liepen, werden we verrast door een witgat! Hij bleef lang genoeg rondlopen (met opwippend staartje) zodat iedereen hem kon zien.

Bij het vogelscherm, heerlijk met de zon op onze rug, keken we over de enorme plas en al vlug ontdekte iemand drie watersnippen in het riet. Natuurlijk ook hier smienten, grauwe gans en kuifeenden.

We namen het pad langs de plas waar een blauwe reiger verscholen tussen het riet zat en bij het volgende viaduct gingen we richting het Landje waar al veel stadsduiven aan het nestelen waren.

De groep liep wat verdeeld en ik vroeg me al af waarom met name Winfried zo lang bleef staan. Het bleek dat hij een IJslandse grutto met ring ontdekt had.

Weer terug bij de schuur en de auto's keken we nog een poosje over de drasplas. Enkele dames namen plaats op stoelen in de schuur waar de zon naar binnen scheen om op te warmen, totdat we huiswaarts keerden.

Fanny

33 soorten:

Honderden grutto's

IJslandse grutto met ring

Smienten

Scholekster

Grauwe gans

Meerkoet

Ekster

Wilde eend

Bergeend

Lepelaar

Pijlstaart

Wintertaling

Kievit

Wulp

Kopmeeuw

Stormmeeuw

Kraai

Spreeuw

Kwikstaart

Watersnip (3)

Blauwe reiger

Knobbelzwaan

Kuifeend

Krakeend

Stadsduif

Witgat

Fuut

Winterkoning

Buizerd

Grote zilverreiger

Mus

Koolmees

Pimpelmees

Slechtvalk