

## **Vogelexcursie zaterdag 28 januari 2012 naar de Pier van IJmuiden**

Op het excursieschema voor 2012 stond voor vandaag de excursie Zwanenwater/Duin- en Kruidberg gepland. Het excursieteam ging vorige week voorlopen en besloot al vlug dat Zwanenwater veel te ver weg was om gelijktijdig met Duin- en Kruidberg te combineren.

Onder leiding van Corrie Kaptein, die het gebied van Duin- en Kruidberg goed kent, liepen we uren in een miezerregen door een enorm wandelgebied. Het was kaal, somber, de routebordjes van Natuurmonumenten waren niet altijd duidelijk of zelfs onleesbaar en de vogelhut aan een van de plassen bleek van een dusdanig popperige omvang, dat er zelfs voor maar vier mensen met moeite plaats was. Er waren weinig vogels te zien. Wél zagen we twee vossen. Waarschijnlijk zal het gebied met mooi weer veel interessanter zijn, maar nu was deze wandeling lang en saai, dus besloten we dit gebied te laten vervallen en voor de Pier van IJmuiden te kiezen.

Vandaag was het dan zover. Onderweg werden al minstens tien buizerds gezien. Met vier auto's arriveerden we rond negen uur in IJmuiden. Daar strekte zich een enorm breed strand, dat vol lag met "scheermesjes" (langwerpige schelpen), voor ons uit. En dat niet alleen: het was bijna windstil, het was droog en de zon kwam geregeld te voorschijn. Dat gaf een prachtig licht over het kabbelende water waar zich veel meeuwen en scholeksters aan de vloedlijn bevonden. Voordat we de pier op klommen werden nog even de telescopen opgesteld om een eerste indruk te krijgen van de zeevogels.

De pier bleek drie kilometer lang te zijn. We wandelden, toch wel met mutsen en handschoenen aan, in een rustig tempo naar het eind van de pier. Geregeld werd stilgestaan om op de enorme basaltblokken te kijken of er vogels te zien waren en die waren er! Veel drieteenmeeuwen, die vaak dichtbij overvlogen of juist op de stenen bleven zitten en daardoor heel goed te zien waren. Ook paarse strandlopers, steenlopers en oeverpiepers scharrelden rond, zich te goed doend aan de algen en het mos op de basaltblokken.

In zee waren aalscholvers, grote mantelmeeuwen, stormvogels, zilvermeeuwen en futen te zien. In de verte, aan de kop van de pier, dobberden zeehonden en op een kleine rotspartij zat een jonge rotgans. De klapper van de dag waren een paar alken die door Els werden gespot en meteen alle mensen, die met ons op de kop stonden, in actie brachten. Alle kijkers, vissers, telescopen en fototoestellen probeerden de telkens duikende alken te vinden. Ook voor mij was het de eerste keer dat ik ze waar nam.



Foto's Fanny Fekkes, Johan Idema, Kees en Els Luijkx

Rond twaalf uur slenterden we de drie kilometer terug. In de strandtent rustten we lekker uit en dronken en/of aten nog iets. We keken nog even bij het kleine meer vlak achter de duinen. Er was niet heel veel te zien, maar in de verte werden toch nog wel wat tafeleenden gespot. Allen waren het er over eens dat het weer vandaag zo ontzettend was meegevallen en dat het verschil met het weer vorig jaar wel heel erg groot was.

Fanny Fekkes

Waarnemingen:

Fuut, Aalscholver, Blauwe reiger, Knobbelzwaan (onderweg), Nijlgans (onderweg), Grauwe Gans, Rotgans, Wild Eend, Krakeend (onderweg), Tafeleend, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Brilduiker, Buizerd (onderweg), Fazant (onderweg), Meerkoet, Scholekster, Drieteenstrandloper, Steenloper, Paarse Strandloper, Kievit (onderweg), Kokmeeuw, Drieteenmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, Alk, Houtduif (onderweg), Turkse Tortel, Oeverpieper, Koolmees, Pimpelmees, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Huismus

Johan Idema .