

**Fietsexcursie naar de Starrevaart, zaterdag 23 Juli 2011.**

Ondanks de slechte weersvoorspelling hadden zich negen mensen aangemeld. Door spraakverwarring stond er in de Praatpaal als beginpunt Snowworld en in de mail Meerzicht, dus Els ging naar Snowworld en ik naar Meerzicht. Daar bleek dat er drie mensen meer kwamen opdruven dan verwacht én dat het heerlijk zonnig was. Even over achten vertrokken we naar Snowworld waar Els en Ellen op ons stonden te wachten.



Foto's van Dick Storm en Kees Luijckx

Hier vandaan gingen we met dertien personen op weg door het Buytenpark richting Starrevaart. Al gauw zei Fanny ons vaarwel want ze was toch nog niet helemaal hersteld en ging terug naar huis. Onderweg kwamen we in het weiland een groep patrijzen met jongen tegen. Prachtig om te zien, die kopjes net boven het hoge gras uit. Hoe meer we in de richting van de Starrevaart kwamen, hoe donkerder de wolken werden. Hopelijk wordt de voorspelling niet de waarheid. Eerst doorgefietst naar de kijkhut waar we een heerlijk kopje koffie konden nuttigen. Opeens kwam er vlak voor de hut een rosse stekelstaart(m) langs die zich prachtig liet bewonderen. Waarom heet hij nou rosse stekelstaart en geen blauwsnaveleend, werd er geroepen. Die staart zie je niet en de snavel valt wél erg op. Ook een aalscholver liet zich goed zien al dook hij iedere keer onder. Plots begon het flink te regenen maar wij zaten heerlijk droog. Op wat druppels na die naar binnen waaiden dan. Lepelaars zaten ver weg in de zuidwesthoek en een grote zilverreiger in de zuidoosthoek. Op het eilandje was niet veel te zien door het hoge gras. Grauwe ganzen kwamen aanvliegen en vlogen weer weg. Een aalscholver probeerde zijn vleugels te drogen op een paal terwijl het regende. Toen het weer droog werd besloten we verder te fietsen. Hier kwamen we Petra en Henk tegen die aardig nat geworden waren door de bui. Ze fietsten gezellig met ons mee. Nog even kijken bij het nieuwe plasje richting Leidschendam maar hier was niet veel te zien. Verder doorgefietst richting Leidschendam en toen langs de Vliet richting Leiden. Hier kwamen we aan de overkant een groep brandganzen tegen die je hier niet zo vaak ziet. De weg vervolgd en omdat het erg lekker was op de fiets besloten we om wat verder door te fietsen richting Leiden. Voorbij de Meeslouwerplas het fietspad genomen aan de oostkant en hiervandaan terug richting Kniplaan. Nog even bij de parkeerplaats gezocht naar de ijsvogel die Daniël hier wel graag wilde zien. Helaas niet gevonden. Welgeteld hier één meerkoet en meer niet. Toen door de polder terug naar de Meerpolder. Hier stak er vlak voor onze fiets een Veenmol het fietspad over waardoor iedereen hem kon bewonderen en fotograferen. Verder naar het Buytenpark en bij de Amerikaweg afscheid genomen van iedereen en in het bijzonder van de kleinzoon Eeli van Hans en Truus afkomstig uit Finland. Geen echte schokkende waarnemingen. Alhoewel de patrijs en de veenmol het voor mij de fietstocht van 35 Km waard maakte. Met uiteindelijk toch nog met 15 deelnemers.

Waarnemingen o.a. patrijs, grauwe gans, nijlgans, brandgans, aalscholver, huismus, spreeuw, fuut, wilde eend, bergeend, krakeend, grote zilverreiger, lepelaar, kuifeend, blauwe reiger, zilvermeeuw, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, visdief, buizerd, torenvalk, houtduif, blauwborst, rietgors, kleine karekiet, fazant, scholekster, grutto, witgat, tureluur, rosse stekelstaart, meerkoet.

Het was een heerlijke fietstocht!

Kees Luijkx