

Vogelexcursie naar de Polders van Poelgeest en aansluitend het Huys te Warmont

Het natuurgebiedje achter CS Leiden blijft een leuke plek om naar toe te gaan. Dicht bij huis en wel even kriskras door de buurt rijden met veel drempels, maar dan krijg je ook wat. We liepen rond de plassen en werden begroet door een stel schapen die dachten een lekker hapje te krijgen. Toen dat niet het geval was, vertrokken ze. Een paar liepen tussen de poten van de telescoop van Arthur door.

Niet veel kleine vogels. Maar wel een stuk of 17 lepelaars in slaapstand in het water tussen o.a. Canadese en grauwe ganzen. De eerste smient en wintertaling werden ook gezien. En het grote aantal watersnippen maakte ons wel erg enthousiast. Er waren brandganzen, een witte kwik liep bij een boerderij en zelfs de tijftjaf was nog te horen. Bijna op het eind van de wandeling hoorde Marja nog een waterral.



Foto's Greet en Fanny

Omdat het pas 11 uur was besloten we de geplande 2^{de} excursie erbij te doen. Op naar het park Huys te Warmont, een eeuwenoud park met een rijke historie. De fundamenten van het gerenoveerde huis, nu appartementen, stammen uit de 12^{de} of 13^{de} eeuw. Prachtige oude bomen waaronder Taxus, eiken langs de lanen en grote kastanjes. Op de halsbandparkiet na waren ook hier weinig vogels te horen. Daarom schakelden we over op een alternatief. In plaats van in de bomen te turen keken we naar de grond.

Overal paddenstoelen in alle soorten en maten. Op de grond, op de vele boomstammen, in de bomen en verstopt onder struiken. Elke keer ontdekten we nieuwe.



De mobiele telefoons kwamen te voorschijn en we kropen over de grond om te proberen de paddenstoelen te determineren. Volgens Marja zagen we elfenbankjes, parelstuifzwam, eekhoortjesbrood, pruikzwam, vliegenzwam, koraalzwammetjes in de boom , panteramaniet, eikhaas, rodekoolzwam (= amethistzwam), zwavelkopjes en enkele Russulasoorten.

De grote, bemoste, liggende stam stond vol bruine paddenstoelen, hoogst waarschijnlijk honingzwammen. En laten we de aardappelbovist met vlak eronder de kostgangersboleet niet vergeten. Wat een leuke namen! Het werd een echte paddenstoelenexcursie.

Tegen het einde van de wandeling zagen we een vrouw met een stok in de bosjes staan. Nee geen tovervrouwtje, maar een vrouw die door haar knie was gegaan bij het bekijken van paddenstoelen. Ze kon niet meer op eigen kracht vooruit en was erg dankbaar dat Paul en Hans haar in hun midden namen en stapje voor stapje naar de parkeerplaats brachten waar ze door haar man opgehaald zou worden.

Marja, dank voor het bijhouden van de waarnemingen. Ik dacht een smient gezien te hebben:

Knobbelzwaan, Soepgans, Grauwe Gans , Grote Canadese gans, Brandgans, Nijlgans, Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Kuifeend, Fuut, Zilvermeeuw, Aalsolver, Blauwe Reiger, Lepelaar, Waterral, Meerkoe, Waterhoen, Kievit, Watersnip, Houtduif, Grote Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Winterkoning, Merel, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Putter, Rietgors.

Fanny